

## Verslag Baikonour 2009

Op 27 mei 2009 vertrok Frank De Winne voor 6 maanden naar het ISS. 19 astrotechnici vlogen naar de Russische ruimtehaven Baikonour om hem uit te wuiven

### Urania wuift Frank uit naar de ruimte



Op 27 mei 2009 waren 19 Uranianen getuige van de lancering van de tweede Belgische astronaut Frank De Winne naar het ISS op de Russische ruimtevaartbasis Baikonour in Kazachstan. Hieronder vind je al enkele reisverslagen van verschillende deelnemers aan deze onvergetelijke gebeurtenis.

### Reis-, foto- en filmverslagen van deelnemers



[Website van Tristan Cools](#)

[Website van Gino Van Lommel](#)

[Youtube filmpje geplaatst door Marc Dewit](#)



Kurt Dequick's [youtube filmpje](#) en [foto-album](#)



[Youtube filmpje geplaatst door Jill Peeters](#)

<BR

## Urania vlag wappert op Baikonour!



Minder dan een uur na de lancering bezochten we reeds het lanceerplatform. Een ideale gelegenheid om deze historische groepsfoto te maken. Dat dachten de Russen ook toen ze onze vlag zagen. Ze vonden ze zo mooi, dat sinds vandaag de Urania vlag wappert op Baikonour.



Plechtige overhandiging van de vlag op het Sojoez lanceerplatform.

## Lancering



Nog voor we het geluid van de lancering waarnemen, worden we overweldigd door de trillingen van het starten van de motoren. De lage tonen geven een onbeschrijflijk gevoel in je lichaam. Niemand blijft onbewogen. Maar ook heel de omgeving daverd.

Onderaan de raket verschijnt een rode gloed.  
Een overweldigend lawaai, en de raket komt los van de grond. Er is nu geen stoppen meer  
aan.  
Frank gaat de ruimte in!



Daar gaat ze...





Het lege lanceerplatform, amper één minuut na de lancering. We stonden er echt vlakbij.

**Wat voorafging...**



Ons hotel in Baikonour



Lenin is nog steeds tegenwoordig in Baikonour.  
Hier het standbeeld van Lenin op het grote plein vlak voor ons hotel.



Een standbeeld ter ere van de meest succesvolle raket allertijden.  
De Russische Sojoez.  
Het is dit technisch wonder uit de jaren zestig dat Frank de ruimte in zal brengen.



Het standbeeld van Sergei Korolev, de meesterontwerper, zonder wie het Russische ruimtevaartprogramma nooit zo'n vlucht had genomen.



Joeri Gagarin, de held van de Sovjetunie, en de eerste ruimtemens mag natuurlijk ook niet ontbreken in Baikonour.



Het kerkje van Baikonour





Uitzicht op de onmetelijke hongersteppen van Kazachstan.



We krijgen een zeer uitvoerige rondleiding in het ruimtevaartmuseum van Baikonour



Boudewijn Van Spilbeek interviewt Jill Peeters na het 'Ready to go report'